

## Religion

### Kilde 2: Den Ærværdige Maha Ghosanandas lære

Denne kilde er et uddrag af den Ærværdige Maha Ghosanandas lære. Ghosananda er buddhistisk munk og Cambodjas åndelige overhoved. Uddragene er fra Ghosanandas disciples hjemmeside [www.ghosananda.org](http://www.ghosananda.org). Ghosananda blev flere gange i 1990'erne nomineret til Nobels Fredspris for sit arbejde for at udbrede fred og tilgivelse i Cambodja efter folkedrabet i 1970'erne. Mange cambodjanere ønsker i dag retsforfølgelser af de tilbageværende Røde Khmerer, der var ansvarlige for folkedrabet, men som ifølge Ghosananda blot er uvidende mennesker med krav på medfølelse. Hvordan harmonerer et ønske om straf med Ghosanandas ide om, at alle er individuelt ansvarlige for deres egen frelse og lykke? Er det muligt at beslutte ikke længere at føle had til ens gerningsmænd, fordi det er et religiøst ideal? Hvis interesser kan det tjene at se fred og tilgivelse som individuelle anliggender efter folkedrab?

(...)

Jeg er ikke i tvivl om, at det at elske ens undertrykkere – at cambodjanere skulle elske De Røde Khmerer – måske er den sværeste indstilling at opnå. Men det er universets lov, at gengældelse, had og hævn kun fortsætter en cyklus og ikke stopper den. Forsoning betyder ikke, at vi giver køb på rettigheder og krav, men snarere at vi bruger kærlighed i alle vores forhandlinger og overvejelser. Det betyder, at vi ser os selv i modparten – for hvem er modparten andet end et uvidende menneske? Vi er også selv uvidende om mange ting. Derfor er det kun kærlig venlighed og det rette sindelag, der kan befri os.

Gandhi sagde: ”Jo mere du dyrker *ahimsa* (buddhistisk betegnelse for ikke-vold), jo mere smittende bliver det, indtil det overvælder dine omgivelser, og måske lidt efter lidt hele verden”. Vi er hver især individuelt ansvarlige for vores egen frelse og vores egen lykke. Gennem vores tjenen finder vi en vej til frelse. Denne tjenen udgøres ikke af andet end vores kærlighed til alle skabninger og vores afdækning af uvidenhed med lys.

### Fredsbøn

Kære brødre og søstre. Jeg er Maha Ghosananda og jeg er buddhistisk munk fra Cambodja.

Cambodjas befolkning har undergået store lidelser. Jeg beder til, sammen med millioner af fredelige cambodjanere, at alle vil finde styrke og medmenneskelighed i deres hjerter og vejledning i disse Buddhas ord:

I de mennesker, som nærer tanker om bebrejdelse og hævn over andre, vil hadet aldrig ophøre. I de, der ikke nærer tanker om bebrejdelse og hævn over andre, vil hadet med sikkerhed høre op. For had kan aldrig mildnes med had. Had kan kun mildnes med kærlighed. Dette er eviggyldig lov.

Ligesom en mor vil beskytte sit eneste barn, selv hvis hun risikerer livet, lad da enhver fremelske et grænseløst hjerte overfor alle skabninger. Lad tanker om kærlighed gennemsyre verden – over, under og henover – uden hindringer, uden had og uden fjendskab.

Så længe man er vågen, bør man have dette sindelag. Dette for at opnå velsignelse i dette liv.

Cambodjas lidelse har været dyb,  
Fra denne lidelse kommer stor medmenneskelighed,  
Stor medmenneskelighed skaber et hjerte af fred,  
Et hjerte af fred skaber en fredelig person,  
En fredelig person skaber et fredeligt samfund,  
Et fredeligt samfund skaber en fredelig nation,  
En fredelig nation skaber en fredelig verden.  
Måtte alle leve i lykke og fred.  
Amen.

Oversat af Frida Hastrup