

Tyskernes Jødepropaganda fejrer Triumfer

De forpestede Talemaader maa ren-
ses ud af os selv

Et stockholmsk Eftermiddagsblad refererede forleden en Tyverisag, der optog en halv Spalte i Bladet, og omtalte „to dansk-jødiske Damer, der som Flygtninge har opholdt sig her i Landet et Aars Tid” og skildrede meget udførligt nogle mindre Butikstyverier, som de havde gjort sig skyldige i. Det pointeredes dog, at naar de opdagede, at Indehaveren af en Butik var Jøde, saa stjal de ikke.

Referatet paatales i det sidste Nummer af de svenske Journalisters Medlemsblad, og Indsenderen gaar til Angreb mod de svenske Blades hyppige Brug af Ordene „Flygtninge” og „jødiske”. Atter og atter kan man læse, hedder det videre, at „en norsk Flygtning” har begaaet dette eller hint, eller at den „dansk Medborger, der som Flygtning opholder sig i vort Land, har gjort sig skyldig i” osv.

Forholdet virker efter vor Mening i nogen Grad tilbage paa Flygtningene selv. Alt for ofte falder man under Diskussioner eller Omtale af Personer over Spørgsmaalet: „Er han egentlig ikke Jøde” — eller noget lignende. Her ligger sikkert heller ingen ond Mening bagved, men saa almindeligt som dette Sagen altid uvedkommende Spørgsmaal engang er blevet, kan det ikke undgaa at gøre Skade paa den ene eller den anden Maade.

Lad os være enige om, at Spørgsmaalet om Race *aldrig* har noget med Sagen at gøre, hvad enten det drejer sig om Kriminalitet, Forretningsevner, Dygtighed, Stilling osv., og lad os selv gaa i Spidsen og benytte Tiden herovre, hvor vi ikke kan deltage i Kampen paa anden Maade, til at rense Tanker og Tale for den tyske Jødepropagandas Pest.

Om kilden

Tyskernes Jødepropaganda fejrer triumfer

Artikel bragt i tidsskriftet, Danskeren, 9. feb. 1945.

De jødiske flygtninge udgjorde en stor andel af de danske flygtninge i Sverige. Men til gruppen af danske flygtninge hørte også modstandsfolk, fiskere, der havde sejlet illegale ruter, politiske flygtninge samt folk med nazistiske sympatier eller relationer til besættelsesmagten, der gjorde at de måtte flygte fra Danmark i krigens sidste år. Blandt de danske flygtninge opstod der gnidninger og konflikter grupperne i mellem, herunder på grund af antisemitisme. I artiklen opfordres læseren til at gøre op med talemåder, der skelner mellem ”danske” og ”jødiske” flygtninge for på den måde at komme antisemitismen til livs.

Tidsskriftet, Danskeren, udkom i Sverige og blev læst af de danske flygtninge i eksil. Kilden er gengivet med tilladelse fra Dansk Jødisk Museum.