

J ø d e f o r f ø l g e l s e r n e

De Jødeforfølgelser, som indledtes Natten til 2. Oktober - altsaa umiddelbart før Undtagelsestilstandens "Ophævelse" - er et talende Vidnesbyrd om, hvad vi har at vente under de "mildere" Forhold. Med bestialske Snedighed havde Nazisterne til deres Razzia valgt en jødisk Festdag, hvor alle Familienmedlemmerne ifølge deres Lære skal opholde sig i Hjemmet. Nazisternes Resultat blev derfor ogsaa stort. Skaanselsløst brød de ind i Hjemmene, sparkede Dørene ud, detsom der ikke blev aabnet tilstrækkeligt hurtigt, bortførte Børn, Kvinder med nyfødte Børn og gamle, vækbrudne Mennesker. Ja, selv Jødernes Alderdomsasyll blev ryddet. De gamle, udslidte Beboere blev brutalt stuvet paa Lastbiler og kørt ned til de ventende Dampere i Frihavnen. Paa Vesterbro havde man ikke tilstrækkeligt med Biler, hvorfor man bagbandt Jøderne efterhaanden som man fangede dem og under Spark og Slag drev dem til Samlingsstedet ved Frihedsstøtten, hvor Lastbilerne ventede. Paa Damperne, der laa i Frihavnen, stuedes de sammen i Lastrummet paa Træhylder, der var tømret op langs Skibssiden, Mænd, Kvinder og Børn imellem hinanden. Mandag Eftermiddag forlod Skibene Københavns Havn. Efter Forlydende føres Kvinder og Børn til en Lejr i Bøhmen, mens Mændene skal sendes i Arbejdslejr i Polen. Jagten paa de Jøder, som undslap i første Omgang, er siden fortsat med uformindsket Energi.

Om kilden

Jødeforfølgelserne

Artiklen blev bragt i det illegale blad, Land og Folk, særnummer 7. okt. 1943.

Artiklen er skrevet som reaktion på 'Jødeaktionen', som nazisterne gennemførte natten til den 2. oktober 1943, hvor ca. 200 jøder blev fanget i Københavnsområdet.

Land og Folk blev udgivet af Danmarks Kommunistiske Parti og udkom første gang i 1941.

Kilden er fra [Illegal Presse](#) og gengivet her med tilladelse fra Historisk Samling fra Besættelsestiden.